



Jubilarissen

Huib Bouman 40 jaar

Heeft alle teams van Sparta'30 wel zo'n beetje gehad, op vrijwel alle posities. Hij was ook breed inzetbaar, heeft als keeper zelfs nog eens ons 2e gehaald, volgens mij onder trainer Jan van Straten in de jaren '80.

Het meest heeft hij in de lagere teams gespeeld (veel humor)!

Was in die tijd ook altijd bereid om bepaalde klussen te doen vooral op elektra gebied. Nu kan hij naar zijn kinderen komen kijken die het er vanaf brengen in 't veld.

Maurice Sterrenburg 40 jaar

Al heel jong begonnen met voetbal en alles wel meegemaakt binnen onze club. Als voetballer en keeper in diverse teams en later lang als vlaggen bij het 1e.

Heeft lang in bestuur de functie van wedstrijdsecretaris vervuld.

Is de laatste jaren de meest geziene op ons veld en de aangewezen persoon wat betreft reilen en zeilen kantine. Hij regelt daar zo'n beetje alles en is daarvoor (en voor de rest) terecht onderscheiden door de knvb.

Marko van Bergeijk 40 jaar

Bleek als pupil al snel een aalvlugge en talentvolle aanvaller en kwam bij de senioren later gelijk in ons 1e en mocht daar vele successen meemaken. Ook later in het 2e en andere lagere elftallen van grote waarde bij diverse kampioenschappen. Is momenteel in de gelegenheid om z'n eigen jongens te begeleiden op hun verdere loopbaan in het voetbal.

Koos Scherff 50 jaar

Kwam rond 1970 samen met oa Wim vd Heuvel en Zeger van Herwijnen vanuit Waardhuizen bij Sparta.

Bleek al snel een aanvallen met een neusje voor de goal. Hij scoorde gemakkelijk en kon ook aardig koppen waardoor hij veel doelpunten gemaakt heeft.

Zijn beste periode was in de jaren '70 en '80 en heeft heel lang mooie tijden beleefd in ons 2e. Wat ook opviel was zijn puike conditie, daar werkte hij altijd serieus aan en is daar een voorbeeld in voor velen. Komt nog regelmatig bij ons 1e kijken.

Jaap Versteeg 50 jaar

In 1970 in de jeugd begonnen samen met z'n maatje Piet Mosterd. Alle jeugdteams doorlopen.

Later bij de senioren een betrouwbare verdediger die nergens voor opzij ging.

Ook als keeper heeft hij zijn steentje bijgedragen. Eind jaren '80 toegetreden tot het bestuur en de functie materiaalbeheer lang vervuld.

Door een akelig ongeluk moest vroegtijdig stoppen met voetbal. Nog steeds een graag geziene gast op ons veld.

Fien Tankens 60 jaar

Begin jaren '60 begonnen bij de jongste jeugd, toen nog op ons oude veld bij de sluis. Daar bleek hij een onverzettelijke verdediger en dat is later ook gebleken bij de senioren op de rietdijk.

Daar had hij z'n beste jaren en daar profiteerde de club van wat resulteerde in kampioenschappen.

Samen met zijn maatje Co van Rijswijk veel schik gehad op dat ouwe veld.

Vaste waarde als penalty killer, onverstoorbaar schoof hij ze binnen. Jammer dat hij vroegtijdig moest stoppen door een knieprobleem. Toch is hij nog regelmatig bij de club te vinden.

Wim van Bergeijk 65 jaar

Alles meegemaakt bij Sparta'30. Toen hij in '56 vanuit Wijk kwam waren we nog "vv Andel" en begon hij als veldspeler maar na een aantal jaren op doel.

Daar heeft hij vele jaren zeer succesvol zijn bijdrage aan mooie tijden geleverd. Eerst aan de sluis in '64 kampioen en later op de rietdijk opnieuw.

Als keeper supersnel het halve veld beheersend, een echte vliegende keep is op hem wel van toepassing. Ook later als laatste man bij 't 2e een vaste waarde en inspirator voor anderen.

Na zijn voetbalperiode lang als leider 1e, bestuurslid en bij het onderhoud van grote waarde.

Vrijwilliger van het jaar

Bij de verkiezing voor vrijwilliger van het jaar zijn de stemmen geteld. Met 1/3 van de uitgebrachte stemmen is Hans Groenenberg gekozen tot vrijwilliger van het jaar.

Kenmerkende woorden door de stemmende leden over Hans zijn: *Druk met jeugdactiviteiten, bereid voor klussen op ons sportpark, trainer bij de jeugd.*